

Het prikbord van Wim



groep 3-4



Hallo wereld!



blz.

inhoud	blz.
1. Mijn prikbord	3
2. Een toren in Parijs	4
3. De Grote Muur in China	5
4. Een piramide in Egypte	6
5. Een scheve toren in Pisa	7
6. Een beeld in Amerika	8
7. Groeten uit Japan	9
8. Op safari in Afrika	10
9. Groeten uit Australië	11
10. In het oerwoud van Brazilië	12
11. Groeten uit Groenland	13
12. Het filmbord	14
werkblad	16
puzzels	17, 18 en 19



Dit boek mag gekopieerd worden en doorgestuurd worden naar anderen.



1. Mijn prikbord



Hallo wereld!



Hallo allemaal!
Ik ben Wim.
Dit is mijn reisbord!
Het is een prikbord.
Ik prik er briefjes op.
Maar ook foto's en andere dingen.
Mijn prikbord gaat over de reizen van mijn vader.
Mijn vader reist veel.
Bij elke reis zegt hij: "Hallo wereld, hier kom ik".



Reizen is zijn werk.
Hij schrijft verhalen over zijn reizen.
Als hij reist, blijven mijn moeder, mijn zus, onze hond Bas en ik thuis.
Mijn vader neemt verhalen, maar ook altijd een pakje voor ons mee.
Soms gaat hij naar een land dichtbij.
Dan weer gaat hij naar een land ver weg.
Mijn prikbord ziet er daarom steeds anders uit.



2. Een toren in Parijs

Hallo wereld!

Dit is de reis van mijn vader naar **Parijs**.
Het is de hoofdstad van **Frankrijk**.
Hij nam een sleutelhanger voor mij mee.
Er hangt een beroemde toren aan.
Het is de **Eiffeltoren**.
Die toren is van staal.
Hij is erg hoog
Je ziet hem al van ver staan.

Er komen elk jaar wel zes miljoen mensen naar de Eiffeltoren. Die toren is dus heel beroemd. Zie je mijn vader staan aan de voet van de toren? Hij kocht net een **stokbrood**. Dat brood eten **Fransen** veel.



3. De Grote Muur in China

Hallo wereld!

Mijn vader maakte een verre reis naar **China**.
Het is een groot land.
Er wonen heel veel mensen.
Hij bezocht er **de Grote Muur**.
De Grote Muur is meer dan zes duizend kilometer lang.
Het oudste deel is meer dan twee duizend jaar oud.
Die muur moest vroeger het land beschermen tegen vijanden.
Nu is de Grote Muur **een monument**.

Mijn vader nam een pet voor me mee uit China. Er staat **een panda** op. Dat dier leeft alleen in China in het wild. Een panda eet **bamboe**. Er worden veel van die planten gekapt. Daardoor blijven er natuurlijk ook steeds minder panda's over.



4. Een piramide in Egypte



Dit prikord gaat over een reis naar **Egypte**.

Hij nam dit zwarte shirt voor me mee.

Er staan **piramides** op.

Een piramide is **een graf voor een koning**.

Die koning werd **farao** genoemd.

Alle spullen en schatten van de farao gingen mee het graf in.

Piramides zijn duizenden jaren oud.



De piramides liggen in **de woestijn**.

Mijn vader reed er op **een kameel**. Een kameel loopt met gemak door het hete zand.

Een kameel is sterk.

Hij wordt niet vlug moe.

Mijn vader stuurde ook een kaart: "Groeten uit Egypte".



5. Een scheve toren in Pisa

Hallo wereld!

Mijn vader reisde naar **Italië**.
Ik kreeg een kaart uit **Pisa**.
Er stond een toren op.
Die toren stond heel scheef.
Ging hij omvallen?

Mijn vader vertelde, dat het zo hoorde.
Die toren is al meer dan acht honderd jaar
oud.

Het is een **klokkentoren**.
Bij het bouwen ging de toren al gelijk
scheef staan.
Nu bezoeken heel veel mensen deze
scheve toren van Pisa.



Na een week kwam
mijn vader terug.
Ik kreeg twee **mag-
neten**.

Op één ervan stond
die scheve toren
van Pisa.

De andere was een
bord **spaghetti**.
In Italië eten men-
sen veel **spaghetti**
en **macaroni**.



6. Een beeld in Amerika

Hallo wereld

Uit **Amerika**
nam mijn vader
ook iets mee,
Ik kreeg een lepeltje.
Er staat een beeld op.
Het is **het Vrijheidsbeeld**.
Het staat op een eilandje
voor de stad **New York**
(zeg: Noe Joork).
Het beeld was vroeger
een vuurtoren.
De fakkel in de hand was
het licht van de vuurtoren.



Je kunt ook
naar binnen
in het beeld.
Je kunt hele-
maal naar
boven.

Je eindigt in de kroon op het
hoofd.
Je kunt er door de ramen kijken.

Zie je mijn vader op de foto?
Hij eet **een hamburger**.
Daar zijn **Amerikanen**
dol op.



7. Groeten uit Japan

Hallo wereld!

Dit is mijn prikord over **Japan**.
Mijn vader was er rond 5 mei.
Hij keek er zijn ogen uit.
Overal zag hij **vissen** aan stokken.
Het leek of ze zwommen in de wind.
Elke vis is hol.
De wind waait er door heen.
Die vissen horen bij **Kinderdag**.
Het is een kinderfeest.
Bij alle families waaien vissen.
Natuurlijk nam mijn vader zo'n vis voor mij mee.



In Japan at mijn vader met **stokjes**.

Hij at er **sushi** (zeg: soe-sjie).
Het zijn kleine hapjes met rijst, vis en groente.

Het zit soms ingepakt in zeewier.

Je eet sushi van een plankje.



8. Op safari in Afrika

safari



Dit bord gaat over een reis naar **Zuid-Afrika**.

Mijn vader ging er op **safari**.

Een safari is **een tocht** of **reis**.

Je kunt op die tocht foto's maken van dieren in het wild.

Mijn vader zag er "**de grote vijf**".

Je ziet die vijf dieren op het shirt dat hij voor me meenam:

De buffel, de olifant, de neushoorn, de leeuw en de luipaard.



Hij maakte deze foto's toen de zon onderging.

Hij stuurde me ook een grappige kaart.

Mijn vader met een beestenboek.



9. Groeten uit Australië



Mijn vader maakte eens een lange reis.
Hij ging naar **Australië**.
Hij bracht een **boe - me - rang** voor me mee.
Er stond een kangoeroe op.
Als je die houten boemerang goed gooit, komt hij in een bocht weer bij je terug.
Een oud volk uit Australië gebruikte de boemerang al bij de jacht.
Het is een soort **wapen**.

Mijn vader was lang weg.
Daarom nam hij twee knuffels voor me mee:
een **kangoeroe** en een **koala**.
Je vindt die dieren alleen in Australië in het wild.
Allebei dragen ze hun jong in een **buidel**.
De kangoeroe springt rond op de vlakke.
De koala leeft in bomen.



10. In het oerwoud van Brazilië



Die indianen smeren hun pijlen in met het gif van die kikkertjes.

Op deze reis ging mijn vader naar de tropen in Zuid-Amerika.

Het oerwoud is er groen, vochtig en warm.

Er groeien veel bomen en planten.

En er leven heel veel dieren.

Ook deze kleurige kikkertjes.

Ze zijn klein, maar giftig.

Mijn vader ontmoette in het oerwoud ook indianen.

Daarna gaat het giftige pijltje in een blaaspijp.

Met die blaaspijp jagen ze op kleine dieren en vogels in het oerwoud.

Mijn vader nam deze postzegels met kikkers voor me mee.



11. Groeten uit Groenland



Ook ging mijn vader naar **Groenland**.
Het ligt in het hoge noorden.
Het is er heel erg koud.
Het is het land van **de eskimo's**.
Zij wonen er in huizen.
Maar soms maken ze nog een sneeuw-
hut of **iglo**.
Eskimo's dragen dikke en warme
kleren.
Eskimo's zijn **jagers en vissers**.
Ze leven van vis en zeehonden.

Eskimo's gaan er op uit met
hun kano of **kayak**.
Of ze reizen met hun **slee**.
Honden trekken die
slee.
Zo'n **trekhond** heet
een husky. (huskie)
Van zijn reis nam
mijn vader deze ijs-
muts mee.
Want **ijsberen** kom je
ook tegen in Groen-
land.

Hallo

paspoort



12. Het filmbord

Je vindt hier alle plekken waar mijn vader ook filmde.

Klik op de blauwe woorden voor een filmpje.

De iglo
Groenland

Vrijheidsbeeld
Amerika

Indiaan met
blaaspijp Brazilië

De Grote Vijf
Afrika

Eiffeltoren
Frankrijk

Grote Muur
China

Piramides
Egypte

Boemerang
Australië





Hallo wereld!

Bezoek:
<http://www.eduboek.nl/>



Een greep uit de collectie van ruim 180 digitale boeken



Hier registreren voor toegang tot de webwinkel.
Neem een **gratis abonnement** op de nieuwsbrief!

[meer boeken groep 3/4](#)

[meer boeken groep 5/6](#)

[meer boeken groep 7/8](#)

Volg Eduboek op:



Voor meer informatie:



Volg Eduboek op:



Dit boek mag gekopieerd worden en doorgestuurd worden naar anderen.



Werkblad Hallo wereld! groep3 en 4

1. Kun je de goede namen bij de plaatjes vinden?

 Trek een lijn.



de neushoorn

sushi

de boemerang

het stokbrood

de iglo



2. Lees de zinnen goed. Zoek het goede woord bij de zin. Zet de letter van de zin voor het woord.

- A. Ik ben één van "de Grote Vijf".
- B. Ik ben van staal en sta in Parijs.
- C. Ik sta in de woestijn in Egypte.
- D. Ik sta een beetje scheef.
- E. Ik ben van steen en sta in China.
- F. Ik woon in Groenland.
- G. Ik ben een buideldier uit Australië.

de piramide

de koala

de Eiffeltoren

de Grote Muur

de toren van Pisa

de eskimo

A de buffel

Hallo wereld !

3. Zoek de goede woorden bij het plaatje.



de Eiffeltoren



de toren van Pisa



de piramide



op safari



het Vrijheidsbeeld



de panda

Even puzzelen

Deze man en vrouw willen graag naar de Eiffeltoren. Zoek de goede weg !





Zoek de zeven verschillen tussen de twee plaatjes.

Welk dier staat er onder de palmboom?



WOORDZOEKER

De vader van Wim ging op reis naar het oerwoud. Zoek de zes woorden hieronder in de puzzel.

<i>gif</i>	<i>pijl</i>	<i>kikker</i>
<i>warm</i>	<i>jagen</i>	<i>indiaan</i>



Zoek van links naar rechts.

Zoek van boven naar beneden.

k	i	n	g	w	a	s	t	e
o	s	p	i	j	l	i	e	r
i	k	o	f	u	w	j	e	g
w	i	n	d	i	a	a	n	s
i	k	n	a	e	r	g	w	e
n	k	d	o	p	m	e	s	t
o	e	f	p	e	e	n	k	o
p	r	a	k	w	o	n	e	n



Hallo wereld!

meer gratis boeken Hallo Wereld !



groep 5 en 6

groep 7 en 8



gratis leenboeken (in Flash)

groep 3 en 4

groep 3 en 4

groep 5 en 6

groep 5 en 6

groep 7 en 8

groep 7 en 8



[bekijken](#)

[bekijken](#)

[bekijken](#)

[bekijken](#)

[bekijken](#)

[bekijken](#)



Leen 1 jaar lang 60 e-boeken voor maar 30 euro (geldig tot 1-10-2012)
[lees meer](#)



Bezoek: <http://www.edubook.nl/>



Antwoorden Hallo wereld! groep3 en 4

1. Kun je de goede namen bij de plaatjes vinden?

Trek een lijn.



2. Lees de zinnen goed. Zoek het goede woord bij de zin. Zet de letter van de zin voor het woord.

- A. Ik ben één van "de Grote Vijf".
- B. Ik ben van staal en sta in Parijs.
- C. Ik sta in de woestijn in Egypte.
- D. Ik sta een beetje scheef.
- E. Ik ben van steen en sta in China.
- F. Ik woon in Groenland.
- G. Ik ben een buideldier uit Australië.

- C de piramide
- G de koala
- B de Eiffeltoren
- E de Grote Muur
- D de toren van Pisa
- F de eskimo
- A de buffel

Antwoorden Hallo wereld !

3. Zoek de goede woorden bij het plaatje.



Oplossingen puzzels

De goede weg naar de Eiffeltoren is weg 2

Er staat een olifant onder de palmboom.

De zeven verschillen



De woordzoeker

		g				
		p	i	j	l	
k			f		w	j
i	n	d	i	a	a	n
k				r	g	
k				m	e	
e						
r					n	